





1931

var det gamla Stadshotellet från 1880 hopplöst föråldrat och stadens starka män bestämde sig för att samla ihop kapital till ett nytt hotellbygge.

Trots kristider lyckades man finansiera ett hotellbygge som inte lämnade något i övrigt att önska. Den totala prislappen blev hissnande 800 000 kronor. Hotellet fick det ståtliga namnet Grand Hotel i Falkenberg.

Det var med stolthet som den första krögaren, Thor Nyman, kunde slå upp portarna och ta emot den första gästen på midsommardagen den 24 juni 1931. För ett enkelrum tog han det facila priset av 3:50 och behövde gästen stärka sig med en snaps så kostade den 30 öre. I pressen beskrevs hotellet som "pampigt utan like i västra Sverige". Vid invigningsfesten den 9 juli deltog allt vad Falkenberg och västra Sverige kunde uppbringa av potentater och det blev en fest som sent skulle glömmas.

1941

byggdes Grands på den tiden välkända "bakficka" som fungerade som restaurang, café och pub i olika former ända fram till 1988 de den revs för att ge plats åt Grands stora ombyggnad.

1963

var det dags för den första större upprustningen av hotellet. En ny restaurangdel, i pressen kallad "blindtarmen", byggdes på terrassen och hotellavdelningen byggdes om så att alla rum nu fick egen toalett. Några få rum fick även badrum, något som inte var självklart så sent som på 60-talet. I pressen skrevs bland annat "Trots allt skall emellertid framhållas att blindtarmen blev snyggare än vad många ansåg möjligt". Hela kalaset gick på 1,5 miljoner. Vid invigningen av den nya restaurangen fanns det även plats för visioner på fortsatt utbyggnad av hotellet och bland annat Carl Harry Stålhane, driftbolaget Vara:s representant, drömde om att "göra en restaurang som en kristallkropp rakt ut över Ätrans vatten. Gästerna skulle kunna sitta och titta ner i det strömmande vattnet". Dessa planer var dock lite väl magstarka för beslutsfattarna i staden.





1968

invigdes Falkenbergs första nattklubb "Nattgöken" på Grand och det tog inte så lång tid innan första skandalrubriken dök upp i tidningarna. Det var prästen Gerhard Edgren som tyckte att underhållningen var allt för dålig och i en rubrik i Arbetet kunde man läsa "Buskis på krogen sa prästen, tacka vet jag rejäl striptease".

1989

är ännu ett viktigt år i Grands historia. Då fick hotellet i princip den utformning som det har idag. Ombyggnationerna pågick i två år och bland annat försvann den gamla festvåningen som ersattes av ett 20-tal rum och en ny större restaurangutbyggnad mot Ätran såg dagens ljus. Nu hade Falkenberg fått ett "nytt modernt hotell" anpassat till den nya tidens krav.

1993

var det dags för Alf Andersson att ta över som den senaste i en lång rad av krögare på Grand. Det har varit många både kända och okända personligheter sedan Thor Nymans tid men gemensamt för alla verkar vara att det alltid har funnits stora visioner och en ambition att Grand skall vara den självklara mötesplatsen i Falkenberg.

2006

är Grand fortfarande en institution i Falkenberg och varje år besöks hotellet av mängder med konferens- och hotellgäster från när och fjärran. I restaurangen och nöjesdelen samsas de med alla tusentals Falkenbergsbor som varje år äter och förlustar sig på Grand. Hotellet utvecklas ständigt för att motsvara tidens krav och förändringar sker hela tiden. I år står bland annat sängbyten på programmet och lagom till jubileumssommaren kommer vi att visa upp ett antal alldeles nyrenoverade rum.

Självfallet så finns det mycket mer att berätta om Grands utveckling under 75 år. Tänk bara på alla personligheter som arbetat på hotellet och alla de minnen som våra gäster samlat på sig genom åren. Men för att få plats med det skulle det krävas en hel bok så vi får nöja oss med detta så länge.





I 30-talets Falkenberg bodde 5 600 personer och ett stadshotell med över 50 rum, restaurang och stor festvåning sågs av en del som på tok för stort för staden. Det var dock inga protester mot att det gamla garveriet som låg på tomten revs för att ge plats åt det nya hotellet.

Amerikanska bombflygare

Den 18 januari 1945 fick Grand besök av celebra gäster av ett litet annorlunda slag. Det var besättningen på ett Amerikanskt bombflygplan som nödlandat i närheten. Flygarna togs emot som om dom vore filmstjärnor och uppenbarligen smittades dom av stämningen för dom åt och drack gott. Kanske tänkte dom inte på kostnaderna för den 15 mars samma år skickades ett krav till kaptenen i besättningen på 268:85 eftersom dom Amerikanska myndigheterna tydligen inte ville betala kalaset.



Högtflygande planer

Genom åren har det funnits många idéer kring utbyggnader på Grand. En av de mest spektakulära är en skyskrapa på 33 meter med skybar på översta våningen. Planerna fick dockläggas till handlingarna efter kritik från bland annat länsstyrelsen.

1200 personer såg Ugglan på Grand

Den 16/12 1993 var Grand mer fullsatt än vanligt och stämningen högre än någonsin. Magnus Ugglan skapade ett sådant ös att man nästa dag kunde läsa att tidningen ett tag var orolig över att Grand helt enkelt skulle glida ner i Ätran.



Under jubileumsåret genomför vi en del tävlingar och jippon. Information om det hittar ni på vår hemsida - www.grandhotelfalkenberg.se

Ett stort tack till Bengt-Arne Karlsson, Falkenbergs Museum och Rune Svensson, Hallandsnyheter för hjälp med att ta fram uppgifter och material.

Bilder från gamla vykort och Linus Almqvists fotosamling.
Pressklipp från Hallands Nyheter's arkiv.

**GRAND
HOTEL**
FALKENBERG

Hotellgatan 1, 311 31 Falkenberg, Tel 0346-144 50, Fax 0346-144 59
E-mail: info@grandhotelfalkenberg.se, www.grandhotelfalkenberg.se